

LIEFDE werk

Er werken ruim één miljoen vrouwen in de zorg. En als je ze nodig hebt, zijn ze er gewoon. Van verpleegkundige tot vrijwilliger, van arts tot assistente. Ze vertellen hier over hun patiënten, hun werk, maar vooral over wat het vak voor hen betekent.

De meest voorkomende oorzaak van brandwonden bij kinderen is **HETE THEE**

25%

Van de patiënten met brandwonden onder de vier jaar is jonger dan vier jaar.

Er zijn 3 brandwondencentra in Nederland. In Rotterdam, Groningen en Rotterdam.

1100

kinderen onder de vier jaar werden in 2012 op de Spoedeisende Hulp behandeld na verbranding.

OLGA

"Het kwam uit mijn beroepskeuzetest op de havo en zo rolde ik erin"

Wat: kinderverpleegkundige brandwondencentrum

Waar: Maasstad Ziekenhuis Rotterdam **Hoe lang:** 21 jaar

Welke diensten: dag, avond en nacht **Hoeveel uur:** 32 uur per week



Olga Duijndam (46), kinderverpleegkundige brandwondencentrum: "De huid houdt de mens op temperatuur en beschermt tegen infecties. Als die ernstig wordt beschadigd, ben je heel kwetsbaar. Bezoek mag hier daarom alleen naar binnen met gedesinfecteerde handen en in een speciaal schort en als wij iemand verzorgen, doen we dat altijd met maskers voor, in schort en met een papieren muts op. Soms ben ik uren met iemand bezig in warme en vochtige ruimtes om het lichaam zo veel mogelijk te ontlasten. Dat maakt dit werk soms ook wel zwaar, letterlijk. Laat ik het zo zeggen: ik heb hier behoorlijk leren zweten."

"Niet alles wat op deze afdeling voorbijkomt is even dramatisch, maar er gebeuren nu eenmaal vreselijke dingen. Auto-ongelukken of huisbranden, waarbij ik in één oogopslag zie dat die persoon in kwestie voor de rest van zijn of haar leven verminkt blijft. Met name bij kinderen zijn brandwonden erg verdrietig, vooral als je weet wat ze in de jaren daarna nog staat te wachten aan revalidatie en operaties. Al gaat er ook veel goed trouwens. Laatst zag ik een oud-patiënte terug bij de plastisch chirurg. Ze was vier toen ze hier binnenkwam, nu is ze 25 én moeder van twee kinderen. Dat ik onze patiëntjes blijf volgen nadat ze ontslagen zijn, vind ik het mooiste aan mijn vak. Zo zie je gelukkig ook dat je een heel mooi leven kunt opbouwen als je brandwonden hebt."

"De behandeling van brandwonden kan nog steeds niet pijnloos plaatsvinden, en dat is moeilijk

uitleggen aan de échte kleintjes. De beste remedie is bellenblaas, dat leidt ze af. En als ouders er niet tegen kunnen om hun kind zo veel pijn te zien hebben, vragen wij ze om hun kind na afloop te troosten. Ik kan me heel goed voorstellen hoe het moet voelen als jouw mooie kindje met dat gave huidje ineens voor het leven gehavend is. En al helemaal als dat komt doordat je de frituurpan verkeerd hebt weggezet, of hebt geknoeid met spiritus tijdens

"De beste remedie is bellenblaas, dat leidt de kinderen af"

het barbecueën. En dan is er nog mijn eigen gevoel. Ooit riep een meisje bij het wisselen van haar verbanden: 'Mama, ik hóud het niet meer!' Op dat moment stond ik zelf bijna te huilen. Maar niemand heeft iets aan overstuur raken, zeker die kinderen niet. Ik doe dit werk nu alweer 21 jaar en ik denk dat ik het tot mijn 67e blijf doen. Omdat ik écht veel kan betekenen voor mensen wier leven in één klap is veranderd. En die betrokkenheid is in het hele team enorm: als het moet, komt ook de arts in het weekend rustig terug om nog even naar een patiëntje van vijf te kijken." Meer info: www.brandwondenstichting.nl en www.stichtingkinderenbrandwond.nl

*Je wilt graag bijdragen aan 'Verder kunnen leven'.
Olga.*